

Activiteiten 'Knim'



Er was eens een hele stoere kerel met de naam Jim Knaper, die besloot een wereldreis te maken. Heel de zomervakantie besteedde hij aan het uitstippelen en voorbereiden van zijn reis. Het zou namelijk een spannende reis worden die wel een jaar lang zou duren. Naarmate de zomervakantie ten einde kwam, was hij klaar om zijn reis te beginnen en uiteindelijk zette hij op **zaterdag 10 september 2022** koers naar Finland om daar de start van zijn reis te vieren, dit deed hij **van 14:00 tot 16:30**. Hier in Finland ontmoette hij ook een heleboel mensen die hem dit jaar zouden vergezellen met zijn reis en die hij voortaan zijn vrienden zou noemen. Vervolgens werd het tijd om dit prachtige land te verlaten en verder te reizen, dus voer hij samen met zijn vrienden met een enorme zeilboot verder naar de Noordpool. Zijn aankomst daar was op **zaterdag 17 september 2022 om 14:00** stipt. Hij amuseerde er zich rot met al zijn vrienden, ze speelde er namelijk leuke spelletjes met het sneeuw en het schuim van de zee en trotseerden er de gevaarlijke ijsberen. Jammer genoeg konden ze maar blijven **tot 16:00** omdat het er veel te koud was.

Hun volgende stop was Venetië een prachtig eiland waar de straten van water waren. Jim kwam dan ook met het geweldige idee om een vlot te bouwen en zo Venetië te verkennen. Op **zaterdag 24 september 2022 om 13:30** lieten ze hun zelfgemaakte vloten te water en voeren **tot 16:30** door de rustige waters van Venetië. Na dit geweldige avontuur was het tijd om verder te trekken, dus de vrienden lieten dit eiland achter zich en voeren—dit keer met een duikboot—door naar Mexico. Daar genoten ze van het heerlijke eten en van elkaars gezelschap, maar dan sloeg het noodlot toe. Op een avond liepen ze per ongeluk de grote maffiabaas tegen het lijf. Dit betekende niet veel goeds voor hen en draaide uit in een grote strijd die uitgevochten zou worden op **zaterdag 1 oktober van 14:00 tot 16:00**, het was ook heel belangrijk dat iedereen zich deze dag als een maffia zou verkleden om zich helemaal in hun rol te kunnen inleven.

Activiteiten 'Knim'



Na dit heftige gevecht stelde Jim Knaper voor om te vertrekken naar hun volgende bestemming. Zijn vrienden die helemaal uitgeput waren van het gevecht gingen hier zeker mee akkoord, dus namen ze vervolgens de trein richting het noorden en bereikten de VS. Hoewel dit land met zijn democratie een redelijk goed leiderschap had, geloofden de vrienden van Jim dat zij het beter zouden kunnen doen dan de leiders van het land. Daarom namen Jim en zijn vrienden het op **zaterdag 8 oktober 2022 van 19:00 tot 21:00** op tegen deze leiders in een strijd waarin ze verschillende vriendschappelijke spelletjes speelden om zo te beslissen wie de beste zijn. De uitkomst van het gevecht deed er echter niet zo veel toe, want de leiders en de vrienden kwamen na de strijd terug goed met elkaar overeen. Na een tijdje geraakte Jim zijn reisgeld echter wel op, hij zou niet lang meer de reis voor zichzelf en zijn vrienden kunnen financieren. Als oplossing trokken ze naar België, daar konden ze namelijk de heerlijke Brusselse en Luikse wafels vinden om deze te kunnen verkopen. Op **vrijdag 14 oktober 2022 kwamen ze van 19:00 tot 21:00** samen om kruiwagens te versieren waarmee ze de wafels zouden rondbrengen. Toen alle voorbereidingen getroffen waren, was alles klaar om op **zaterdag 15 oktober 2022 van 9:00 tot 16:00** wafels te gaan verkopen doorheen het stadje Hoogstraten. Met deze actie konden ze uiteindelijk hun reis verder zetten, maar voor dit verdere reisverslag zal je moeten wachten tot het volgende krantje, dan zal je meer te weten komen over de reis van Jim en zijn vrienden.

Wist-Je-Datjes 'Knim'



Wist je dat...

- we in 3 verschillende dorpen/steden wonen?
 - wij samen 5 honden, 4 kippen, 20 vissen en 1 kat hebben?
 - we in totaal 8 borsten hebben?
 - we in totaal 71 gaten hebben?
 - jullie een paar bekende gezichten als leiding hebben?
 - wij samen 105 jaar oud zijn?
 - wij samen al 73 jaar in KSA zitten?
 - wij 7 broers en 3 zussen hebben?
 - wij 60 tenen hebben?
 - wij samen 181 familieleden hebben?
 - wij allemaal single zijn?
 - 2 van jullie leiding op dezelfde dag verjaren?
 - 1 van jullie leiding samen verjaart met zijn of haar papa?
 - 1 van jullie leiding een Nederlander is?
 - wij samen 10 513 mm lang zijn?
 - de som van onze schoenmaten 244,5 is?
 - al de kleuren van onze huizen bruin, geel, rood en wit zijn?
 - wij samen 195 ramen hebben?
 - als je een gokje wil wagen, je ons een privéberichtje mag sturen?
- PS: De winnaar krijgt iets!

Verslag 'Knim'



Kan je al raden van wie deze zes prachtige ogen zijn?

